



AFGHANISTAN - TUSSEN HOOP EN VREES

Afghanistan: een land dat al decennialang het nieuws haalt. De recente ineenstorting van de regering en opleving van de Taliban zijn de nieuwste ontwikkelingen in een lange reeks van ontmoedigingen. Maar wat doet God in de harten van de Afghanen áchter de deprimerende krantenkoppen?

De organisatie Pamir Ministries is al 30 jaar actief onder Afghanen om hen te bereiken met het Evangelie. Ze doet dit door getrouw het goede nieuws van Jezus uit te zenden via radio en satelliet TV, en sinds een aantal jaren ook via sociale media en Bijbel apps. Het nazorgteam spreekt dagelijks met Afghanen die reageren op de uitzendingen. Sommigen zijn vijandig of defensief, velen zijn nieuwsgierig, een aantal komt tot geloof en van hen volgen velen Jezus al jaren.

De dagelijkse realiteit in Afghanistan brengt grote uitdagingen met zich mee voor christenen maar dit is niets nieuws. De families van nieuwe gelovigen hebben altijd erg negatief gereageerd op hun bekering tot het christelijk geloof.

Als je kijkt naar mondiale studies die optimisme en geluk als uitgangspunt

nemen, zoals bijvoorbeeld de World Happiness Index van 2023, dan staat Afghanistan helemaal onderaan de lijst. Veel Afghanen laten weten dat ze geen hoop meer hebben voor de toekomst. Dit is de reden dat Pamir haar Hope4Afghans heeft genoemd. Hoop ontbreekt in het leven van Afghanen. Velen zijn zwaar gedesilluseerd. Maar voor hen die Jezus vinden en Hem volgen is er ware en blijvende hoop.

Sommige Afgaanse christenen komen in het geheim samen met hun vrienden en familie om Jezus te aanbidden. Ook buiten Afghanistan is er, verspreid over de hele wereld, een groeiend aantal gemeenschappen van Afgaanse christenen die samenkomen. Prijs God hiervoor!

Onderstaand een aantal zowel hartbrekende als hartverwarmende reacties van Afghanen die we recent gesproken hebben:

• "Mensen hebben hier geen hoop. Ze zijn werkloos en zo arm dat je het je niet kunt voorstellen!"

(lees verder op pagina 3)



GEZOCHT: ADMINISTRATEUR (16-24 UUR PER WEEK)

In verband met langdurige ziekte van de huidige administratrice is onze stichting op zoek naar een financiële administrateur (m/v) voor de basisadministratie en donateursadministratie van Pioneers Nederland en Pioneers Europa. Voor meer informatie kunt u bellen of schrijven naar het kantoor van Pioneers Nederland.



+31 6 39 460 237



info@pioneersnederland.org



pioneersnederland.org



Pioneers Nederland
Postbus 57, 1619 ZH Andijk



Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A



KvK nr: 41150377
RSIN: 0073.99.716



Visiereis naar Jordanie

Wil je ervaren wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn in de Arabische wereld? Wil je je visie voor wereld-evangelisatie verbreden? Dan is dit de reis voor jou. Misschien zelf de reis die je leven verandert!

Op het programma staat o.a.:

- bezoek aan zendingsposten
- rondleiding door het enige christelijke ziekenhuis van het land
- bijwonen van een Arabische kerkdienst
- sightseeing en snorkelen in de Rode Zee

Tijd: 19-31 oktober

Kosten: ca. € 1650

Opgave en informatie via het kantoor van *Pioneers Nederland*.



PIONEERS
NEDERLAND

NO CHOICE

Pioneers Nederland is onderdeel van Stichting Pioneers. Stichting Pioneers is de wettelijke identiteit van twee zendingskantoren: Pioneers Nederland en Pioneers Europa. Stichting Pioneers is verbonden met Pioneers Internationaal, een interkerkelijke geloofszending die wereldwijd het evangelie brengt aan de onbereikte volken. Pioneers Nederland heeft een bijzondere focus op de Arabische wereld. Stichting Pioneers is een ANBI instelling, lid van Missie Nederland en partnerorganisatie van No Choice.

IK BEN VASTBESLOTEN OM JEZUS TE VOLGEN

Ik ontmoette Ibrahim op de tweede dag na mijn aankomst. Hij ging tegenover me zitten en vertelde zijn verhaal.

Zijn vader had een leidinggevende functie in een radicale moslimgroep in de stad. Hij wilde zijn zoon naar IS in Syrië sturen zodat deze in zijn voetsporen zou treden. Maar toen kreeg Ibrahim 's nachts een visioen van Jezus. Dat was ongeveer een half jaar geleden en sindsdien is hij een volgeling van Jezus.

Vanaf dat moment bestaat zijn leven alleen maar uit moeilijkheden. Hij werd geslagen en tot schandvlek van zijn familie verklaard. Een imam kwam om de kwaadaardige djinn (geest) van het christendom uit hem te drijven. Na deze mishandeling verbleef hij drie dagen in het ziekenhuis. Zijn vader deed de deur voor hem op slot en zo moest hij vele nachten buiten doorbrengen. Ondanks de sterke druk bleef hij toch werken en studeren. Toen kwam de grote klap: de vrouw waar hij van hield en met wie hij zou trouwen, liet hem in de steek.

De druk neemt nog voortdurend toe. Nu zijn er ook doodsbedreigingen. Het enige wat hij hoeft te doen om de problemen te stoppen is Jezus de rug toekeren. Op een avond zaten we bij mij thuis, hij was bang en voelde een grote last op zijn hart. Maar na samen te hebben gezongen en gebeden, kwam er vrede. Hij zei: Mijn lichaam en alles is gebroken, maar mijn hart is in orde omdat ik Jezus heb.

Op Paasmorgen hebben we hem in het geheim gedoopt. Daarna hebben we samen het Avondmaal gevierd. Zijn motto is: Ik ben vastbesloten om Jezus te volgen! Dit zijn indrukken die ik nooit zal vergeten.

Een Pioneers werker in het Midden Oosten

**Hij zei: Mijn
lichaam en
alles is
gebroken,
maar mijn
hart is in
orde omdat
ik Jezus heb.**



ERVARINGEN VAN EEN BIDDER

Aan de hand van enkele teksten in de Bijbel over gebed wil ik u graag meenemen naar ervaringen met gebed in mijn leven. Ik hoop dat u, net als ik, hierdoor extra gestimuleerd zal worden dagelijks in gesprek te zijn met uw Hemelse Vader en open te staan voor Zijn vele zegeningen.

'Blijf jij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle' (2 Tim. 4:5)

Lang geleden vroeg ik in gebed aan de Here of Hij me wilde laten zien waar ik over Zijn liefde voor de wereld en het offer van Zijn eniggeboren Zoon kon spreken. Zijn antwoord was: "Het zendingsveld is jouw directe omgeving". Vanwege mijn chronische ziekte was ik op afstand van de arbeidsmarkt komen te staan maar ik leerde veel hulpverleners en patiënten kennen die de Here nog niet kennen. Ik mocht voor Hem veel zaadjes zaaien. Dit geeft me tot op de dag van vandaag veel vreugde en geluk. Je hoeft niet per se fulltime zending te zijn om God te dienen. Wij allen die in Hem geloven worden opgeroepen om het werk van een evangelist te verrichten.

'Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u' (1 Tes. 5:16-18)

Hier zien we het belang van gebed. Om structuur aan te brengen in je gebedsleven is het werken met een gebedsdoos een aanrader. Ik gebruik hem tijdens mijn stille tijd met God om voorbede te doen voor familieleden, vrienden, kennissen en mijn kerkelijke gemeente. Ook zitten er een paar gebedskalenders in, bijvoorbeeld van Pioneers, Open Doors en de Leprazending en een gebedslijst met 'goede doelen'-organisaties, die ik ondersteun. Je kunt hem ook uitbreiden met gerichte gebedspunten voor je dorp/stad, land en de wereld. In het laatste geval bijvoorbeeld gebed om beëindiging van de oorlog in Oekraïne.

(vervolg van pagina 1)

- "Ik heb naar jullie radioprogramma geluisterd. De liefde waarover jullie onderwijs geven spreekt me erg aan."
- "Onze hoop is in God en met die hoop moeten we leven. Ik droom ervan dat ik op een dag een Bijbel zal kunnen krijgen."
- "Ik leefde zonder hoop, maar ik ontdekte jullie Bijbelapp en ik begon te lezen. Nu heb ik hoop gevonden. Het is prachtig, niets of niemand is te vergelijken met Jezus. Bedankt voor het luisteren naar de pijn in mijn hart. Ik ervaar nu vrede."
- Ik was heel erg vroom in mijn geloof, maar door de beestachtigheid van het regime werd ik atheïst. Echter, ik vond jullie programma's online en las de Bijbel. Ik heb besloten om Jezus te volgen."
- "Ik begin mijn hoop te verliezen. Ik kan mijn universitaire studie niet afmaken. Het enige dat me hoop geeft is het Woord van God. Ik wacht op Hem en ik bid dat Hij me de kracht geeft om standvastig te blijven."

Prijs God voor Zijn werk onder Afghanen, zowel binnen als buiten Afghanistan! Als u meer wilt weten over wat Pamir Ministries doet, of als u een selectie van christelijke media met uw Afghaanse vrienden wilt delen, bezoek dan de website: www.hope4afghans.com.



Pioneers Nederland stuurt geregeld verzoeken uit om voorbede te doen voor actuele noden. Stuur ons een mail of bel naar ons nummer als u mee wilt bidden.





UIT HET HART

Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Kor. 2:7-8)

Kijken door Gods ogen

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de schijnbaar hopeloze situatie in Afghanistan en de verdrukking die een volgeling van Jezus in een moslim samenleving moet ondergaan. Soms zakt mij de moed in de schoenen en vraag ik me af: Heer, waarom? Heer, hoe lang nog? Dan zoek ik mijn toevlucht in Gods Woord en lees ik daar dat Gods plan al vanaf de eeuwigheid bestaat en dat Zijn wijsheid ver uitstijgt, boven alles wat mensen in hun sluwheid bedenken. Toen de Joodse leiders dachten dat ze eens en voorgoed af waren van degene die zich Gods Zoon durfde te noemen, deden zij alleen maar wat God al lang daarvoor had bedacht. Jezus zei het zelf: *“Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?” (Lucas 24:26)*

Hoe kijkt ú naar het wereldgebeuren? Laat ú Gods licht schijnen op wat u leest en ziet? God is alwetend, de duivel is dat niet. Wat hij probeert kapot te maken kan God, in zijn alwetendheid en almacht, gebruiken tot Zijn glorie en voor de bouw van Zijn Koninkrijk. Eens zal dat Koninkrijk zichtbaar worden voor iedereen. Wat zie ik daar naar uit!

Jaap Oosterhuis – Directeur
Pioneers Nederland

Zending aan de Zijderoute

Waar denkt u aan bij Oezbekistan? Dit land lag in Bijbelse tijden in het noordoosten van het grote Perzische Rijk.

Zending aan de Zijderoute geeft een realistische inkijk in het leven van een jong gezin dat in de jaren '90 met People International naar Oezbekistan was uitgezonden om de mensen daar het evangelie bekend te maken. Hun eerlijke verhaal laat zien hoe God leidt, te vertrouwen is en verder gaat met Zijn plan: *‘Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’*. Een absolute aanrader!

Vanaf deze maand is dit meeslepende boek te bestellen via www.boekenbestellen.nl, uw lokale boekhandel of via ons kantoor.

Omvang: 220 pagina's.

Prijs: € 21,95 (excl. verzendkosten)



De vreemdeling in uw midden



Van 'oprotten met al die buitenlanders' tot 'we gaan ze halen' - de meningen over vreemdelingen in Nederland zijn enorm verschillend, zowel in de samenleving als in de kerk. Maar wat zegt de Bijbel hier nu over? Je vindt er zowel teksten over de verantwoordelijkheid die we hebben voor vreemdelingen als ook over de bedreiging die vreemdelingen kunnen zijn voor Gods volk. Verwacht geen pasklare antwoorden, maar ga op ontdekkingstocht in deze grondige bijbelse bezinning op het onderwerp.

Te bestellen bij Stichting Gave of bij uw lokale boekhandel.

Auteur: Lianne van der Zee

Omvang: 190 pagina's

Prijs: € 18,95 (excl. verzendkosten)

Per 1 juni is het niet meer mogelijk om via een acceptgiro giften over te maken. Er zijn verschillende andere manieren waarop u Stichting Pioneers kunt blijven steunen. Donaties kunnen nu ook gedaan worden via iDEAL. Als u op de link hieronder klikt, komt u automatisch op de betaalpagina van de ING. Neemt u gerust contact op met ons kantoor voor meer informatie.

KLIK HIER VOOR EEN ALGEMENE GIFT

PIONEERS
NEDERLAND

HIS MOVEMENT • YOUR STORY

+31 6 39 460 237

info@pioneersnederland.org

pioneersnederland.org

Pioneers Nederland
Postbus 57, 1619 ZH Andijk

Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A

KvK nr. 41150377
RSIN: 0073.99.716

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI