



DE OPROEP TOT GEBED

In april vorig jaar maakte de gemeenteraad van de Amerikaanse stad Minneapolis een historisch besluit. Er werd unaniem besloten dat de islamitische oproep tot gebed voortaan vijf keer per dag mag klinken. Dus ook vóór zonsopgang en 's avonds laat als de meeste mensen slapen.

In Nederland is "oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging" toegestaan volgens Artikel 10 van de Wet Openbare Manifestaties. Het heeft daarmee een gelijksoortige status als klokgelui van kerken. Het in het openbaar oproepen tot het gebed ligt in Nederland gevoelig. Enkele moskeeën maken van het recht gebruik alleen voor de oproep tot het vrijdaggebed, maar omwonenden klagen vaak over geluidsoverlast.

Wat moeten wij als christenen hiervan denken? Stel dat er in uw woonplaats een verzoek van moslims komt om dagelijks de oproep tot gebed te doen. Hoe zou u reageren? En waarin verschilt onze oproep tot gebed van die voor moslims? Omdat binnenkort, op 10 maart, de ramadan begint willen we hier aandacht aan besteden.

De tijden waarop moslims hun gebeden doen (salat) worden geregeld door de islamitische wet en de tijden van zons-

opgang en zonsondergang. Daarom variëren de tijden van het gebed als de dagen korter of langer worden met de wisseling van de seizoenen. In de oudheid maakte de luide islamitische oproep tot het gebed de mensen wakker of riep hen op van de velden waar ze aan het werk waren.

Een luide, openbare oproep tot het gebed, in het Arabisch *adhan* genoemd, werd gedaan door een religieuze specialist. Die man, bekend als de *mu'adhin* of *mu'ezzin*, beklom de minaret van de moskee om de volgende Arabische zinnen (vertaald naar het Nederlands) te zingen of te roepen:

- Allah is groter (4x)
- Er is geen andere godheid dan Allah (2x)
- Mohammed is de boodschapper van Allah (2x)
- Kom tot het gebed (2x)
- Kom tot het welslagen (2x)
- Bidden is beter dan slapen (2x, alleen bij het eerste gebed van de dag)
- Allah is groter (2x)
- Er is geen andere godheid dan Allah (1x)

In het dichtbevolkte Caïro in Egypte kunnen mensen zich binnen gehooraafstand van 50 moskeeën of meer bevinden.

(lees verder op pagina 3)

Nieuwsbrief via e-mail?

We horen van veel nieuwsbrieflezers dat ze al veel papieren post ontvangen.

U kunt er ook voor kiezen om de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen in plaats van via de post.

Een groeiend aantal lezers maakt al gebruik van deze mogelijkheid.

Bovendien is het voordeel voor Pioneers dat het portokosten bespaart.

Als u ook van deze optie gebruik wilt maken horen we het graag via de contactgegevens van het kantoor (zie onder). Dank u wel!

+31 6 39 460 237

info@pioneersnederland.org

pioneersnederland.org

Pioneers Nederland
Postbus 57, 1619 ZH Andijk

Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A

KvK nr: 41150377
RSIN: 0073.99.716



UIT HET HART

Een zoon die in de zomer oogst is verstandig; wie in de oogsttijd slaapt, maakt zijn ouders te schande. (Spreuken 10:5)

Het is oogsttijd!

Alle hoogtijdagen in Israël hadden te maken met de oogst of de eerstelingen daarvan. Gehoorzaamheid aan God werd beloond met de zegen van een goede oogst. *“De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.” (Psalm 67:7)*

Misoogst en hongersnood waren het gevolg van ongehoorzaamheid.

Een zoon die in de oogsttijd slaapt heeft het misschien te druk met andere dingen. Of hij vindt dat het werk niet ‘bij hem past’. Misschien is hij gewoon liever lui dan moe.

Jezus zei tegen zijn volgelingen dat de velden wit zijn om te oogsten maar dat er weinig arbeiders zijn. Dat zegt Hij ook tegen ons, vandaag de dag. Zijn boodschap is onveranderd. Ik denk dat er genoeg arbeiders zijn. Ik denk aan de gelijkenis van de eigenaar van een wijngaard die druivenplukkers zocht (Mat. 20). Er was genoeg werk, maar de meeste arbeiders stonden werkloos te wachten. Er spreekt een urgentie uit deze gelijkenis: het werk MOEST die dag af!

Er komt een nacht dat niemand meer werken kan (Joh. 9:4). Dan is de oogsttijd voorbij.

Beste lezer, het is NU nog oogsttijd! Ben jij beschikbaar?

Jaap Oosterhuis
Directeur Pioneers Nederland 



JEMEN

De Tihama is de naam van het smalle westelijke kustgebied van Jemen. Ooit vormde dit gebied een belangrijke handelsroute van Azië naar Afrika. Nu grenst het aan een andere belangrijke handelsroute, namelijk de scheepvaartroute door de Rode Zee.

We horen tegenwoordig veel over de Houthi rebellen die hun best doen om de doorgang te blokkeren door het aanvallen van schepen.

De sociale functie van qat, namelijk dat het mensen samenbrengt, weegt niet op tegen de verwoestende werking ervan.

De meerderheid van de Tihama is echter afhankelijk van landbouw en visserij om te voorzien in hun dagelijkse behoeften.

De overheersende cultuur in de Tihama wordt bepaald door de Islam, maar soms

staan traditie of culturele gebruiken boven de Islamitische wet. Zo is een veel voorkomende traditie in de Tihama regio (net zoals in de rest van Jemen) het gebruik van qat, een licht verdovend blad dat uren achtereen gekauwd wordt.

De sociale functie van qat, namelijk dat het mensen samenbrengt, weegt niet op tegen de verwoestende werking ervan, zowel lichamelijk, economisch als sociaal. Gastvrijheid en vrijgevigheid staan hoog in het vaandel bij de Tihami, evenals de prioriteit voor het behoud van eer in de familie en gemeenschap.

Voor zover bekend zijn er geen christenen onder de Tihami. Frontiers Nederland heeft een 30 dagen gebedsgids uitgebracht voor de Tihami.

Zie www.frontiers.nl en kijk onder gebedsgidsen. 





HIS MOVEMENT – YOUR STORY

Misschien heb je deze slagzin wel eens zien staan onder ons logo op de laatste bladzij van de nieuwsbrief: *His movement, your story*.

- His movement: Gods Geest is aan het werk. Wereldwijd!
- Your story: Jij hebt talenten, mogelijkheden. Maar vooral: een verlangen om God te dienen.

Die twee, Gods werk en jouw verlangen mogen elkaar vinden bij Pioneers. Bij Pioneers kan iedere christen een plek vinden om God te dienen. Als jij beschikbaar bent, zoeken we samen met jou een plek in één van de teams, ergens in de wereld. Voor korte of langere termijn.

Pioneers Internationaal telt ruim 3300 zendelingen. Dit zijn zowel werkers die zijn uitgezonden als zij die verbonden zijn aan een thuisbasis. Pioneers werkt onder zeer verschillende bevolkingsgroepen. Net als bij Pioneers Nederland ligt óók internationaal de nadruk op het bereiken van moslims. In het diagram hierboven is schematisch weergegeven waar de verschillende teams werken.

Het is ons gebed dat Nederlandse christenen de roepstem van Jezus mogen verstaan en gehoorzamen: *Ga dan heen, onderwijs ALLE volken* (Mat. 28: 19).

Voor contactgegevens: zie colofon 



**30 DAGEN
GEBED**
VOOR DE MOSLIMWERELD
11 MAART - 9 APRIL 2024

Bidden tijdens ramadan

Ramadan, de vastenmaand van moslims wereldwijd, is dit jaar van 10 maart tot 9 april. Zoals elk jaar geeft Frontiers Nederland, in samenwerking met andere zendingsorganisaties, waaronder Pioneers, een 30 dagen gebedsgids uit. U kunt

bij Frontiers Nederland een papieren gids bestellen of de gids als PDF downloaden via hun website, www.frontiers.nl. 

(vervolg van pagina 1)

Binnen enkele minuten is de lucht gevuld met tientallen oproepen tot het gebed, elektronisch versterkt en tegelijkertijd, maar niet synchroon met elkaar. Als je op dat moment slaapt, zal je zeker wakker worden, tenzij je oordopjes gebruikt. En dat is inderdaad het doel van de Islamitische oproep tot gebed.

Tegenwoordig hebben bijna alle moslims polshorloges, wekkers of telefoonapps die hen informeren wanneer het tijdstip van het gebed nadert. Sommige apps hebben zelfs de oproep tot het gebed in het Arabisch als ringtoon. Bovendien zijn de gebedstijden voor het hele jaar op tabellen afgedrukt. Als gevolg van deze modernisering zou het niet langer nodig hoeven te zijn om een luide, openbare oproep tot het gebed te doen.

Is de islamitische oproep tot gebed niet hetzelfde als het luiden van kerkklokken?

Deze twee kan je niet direct vergelijken. Kerkklokken worden alleen geluid bij het begin van een kerkdienst. Dat gebeurt meestal slechts één keer per week en zelden tijdens de gewone slaapuren. Soms worden ze ook geluid bij speciale gebeurtenissen, zoals een begrafenis. Maar kerkklokken worden niet begeleid door de proclamatie van een geloofsbelijdenis. Als een stem die de klokken begeleidt zou roepen: *"Kom tot Christus, de Zoon van God!"* dan zouden we een directe vergelijking kunnen maken.

Vrijheid van godsdienst is niet onbeperkt. Noch christenen noch anderen is het toegestaan om met megafoons door de straten te rijden en te prediken om 4 uur 's morgens of 11 uur 's avonds.

De oproep tot gebed voor christenen

Christenen hebben geen luide oproep tot gebed nodig, of een app op onze telefoon dat het weer tijd is om te bidden.

(lees verder op pagina 4)



Wanneer alles zending is

Hoe vaak hoor en lees je het niet: *onze gemeente wil een missionaire gemeente zijn*. Daarmee bedoelen we meestal dat we het goede nieuws niet voor onszelf willen houden maar delen met een ieder die het horen wil. Of in ruimere zin: we willen niet introvert zijn maar naar buiten gericht, relevant en tot zegen voor de samenleving.

Op mondiaal gebied denken we dan al snel aan woorden als gezondheidszorg, onderwijs, sociale gerechtigheid, kind sponsoring, etc. Sommige kerken keren zich geheel af van traditionele zending en geven voorkeur aan de financiële ondersteuning van een lokale bediening.

De auteurs van het boek *Wanneer alles zending is* brengen ons terug naar bijbelse principes: wat is de wereldwijde taak van de plaatselijke gemeente?

Wanneer alles zending is is een uitgave van Pioneers en te bestellen bij www.bol.com of via het kantoor. Prijs: € 15,- (excl. Postkosten). 



(vervolg van pagina 3)

Wij hebben Gods Woord dat ons op vele manieren aanspoort en de Heilige Geest in ons hart die ons beweegt om God te danken en voorbede te doen. Niet alleen op gezette tijden, zoals voor het eten of slapen gaan of tijdens de stille tijd, maar op elk moment van de dag.

Binnen enkele minuten is de lucht gevuld met tientallen oproepen tot het gebed, elektronisch versterkt en tegelijkertijd, maar niet synchroon met elkaar.

In de Bijbel worden we herhaaldelijk opgeroepen om te bidden. Een paar voorbeelden:

“Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden” (Jer. 33:3).

“Vraag Mij en Ik zal u de volken tot uw erfdeel geven en de uiteinden van de aarde tot uw bezit.” (Psalm 2:8).

Jezus maakte door een gelijkenis duidelijk hoe noodzakelijk het is om altijd te bidden en niet op te geven (Lucas 18:1-7).

Paulus riep de christenen in Tessalonica, en ook ons, op om te bidden ‘zonder ophouden’ (1 Tes. 5:17).

Er is een strijd gaande, niet alleen een fysieke strijd, zoals bij het Gaza conflict, maar vooral een geestelijke. In die strijd zijn moslims niet onze vijanden. De ware vijanden van christenen zijn Satan en zijn demonische machten die de ogen van mensen verblinden voor het evangelie. Geen enkel mens is onze vijand.

Jezus is gekomen om moslims met God te verzoenen, om de scheiding die de zonde heeft gemaakt te overbruggen en de laatste vijand, de dood, te vernietigen.

Moslims hebben meer toegang tot het evangelie dan ooit tevoren. We danken God dat in de afgelopen 20 jaar veel moslims Jezus hebben aangenomen als hun Verlosser. We willen iedereen die door de jaren heen voor moslims heeft gebeden daarvoor hartelijk danken. We roepen u op dat te blijven doen! Elders in dit blad vindt u informatie hoe u tijdens de ramadan (10 maart – 9 april) gericht voor moslims wereldwijd kunt bidden.

(met permissie bewerkt naar een artikel van Fred Farrokh in het blad *Intercede*) 



We willen u die achter het werk van Pioneers staan, hetzij in gebed, hetzij financieel, hartelijk danken voor uw ondersteuning. Dankzij uw hulp kunnen wij het werk van onze zendingswerkers in de Arabische wereld en daarbuiten blijven ondersteunen. Gelukkig kunnen wij de overheadkosten beperkt houden omdat het kantoorpersoneel vanuit huis werkt. Mogen wij dit jaar ook weer op uw steun rekenen? **U kunt een donatie doen via een bankoverschrijving of door de QR-code aan de linkerkant te scannen. Alvast hartelijk dank!**

U kunt een donatie doen via een bankoverschrijving of door de QR-code aan de linkerkant te scannen. Alvast hartelijk dank!



Pioneers Nederland is onderdeel van Stichting Pioneers. Stichting Pioneers is de wettelijke identiteit van twee zendingskantoren: Pioneers Nederland en Pioneers Europa. Stichting Pioneers is verbonden met Pioneers Internationaal, een interkerkelijke geloofszending die wereldwijd het evangelie brengt aan de onbereikte volken. Pioneers Nederland heeft een bijzondere focus op de Arabische wereld. Stichting Pioneers is een ANBI instelling, lid van Missie Nederland en partnerorganisatie van No Choice.

PIONEERS
NEDERLAND

HIS MOVEMENT • YOUR STORY

-  +31 6 39 460 237
-  info@pioneersnederland.org
-  pioneersnederland.org
-  Pioneers Nederland
Postbus 57, 1619 ZH Andijk

-  Stichting Pioneers (voorheen AWZ)
IBAN: NL49 INGB 0008 2078 60
BIC: INGBNL2A
-  KvK nr: 41 150377
RSIN: 0073.99.716

